

Formandens beretning (året 2014)

Året 2014 har heldigvis ikke fulgt samme fodspor som de foregående år, 2014 var et år, som bød på stabilitet hos vores undervisere og ikke mindst i bestyrelsen!

- Undervisnings teamet bestående af Anne-sofie, Karen og Hans har vist sig og være en god løsning for rideklubben og dens medlemmer, det har givet os en stabil hverdag i undervisningen.
- Året 2014 blev også året hvor "hestepasser ordning" kom til, hvilket vi gerne vil takke Karen for at have lagt en masse tid i for at få det op og køre.

2014 blev også et år med gode stævner, og ikke mindst en stor tak til alle de frivillige hjælpere, som har engageret sig weekend efter weekend, når vi har haft brug hjælp!

- Det har dog desværre ikke lykkedes os at være lige så gode til at kunne finde hjælpere som i 2013, men man vil prøve at rette op på dette, ved at være ude i god tid, inden stævnerne for næste sæson.

Det er selvfølgelig ikke kun stævnerne, der skal nævnes som vores eneste arrangementer, for vi har igen været med til Knaber-optoget i forbindelse med Knaberfesten nede i byen, og 2014 blevet året hvor vi for 4. gang i streg vandt bedste udklædning!

- Temaet var: 101 Dalmatinere ☺
En KÆMPE STOR tak til alle deltagere af dette optog - uden jeres hjælp og støtte var det sikkert ikke lykkedes os at erobre titlen som bedste udklædning endnu engang!
- 2014 blev også året, hvor vi prøvede at afholde hingstedag i samarbejde med Dorte fra Hingstenet, dette var en stor og overvældende opgave, vi var kommet på, men en spændende oplevelse at se så mange flotte hingste samlet på et sted - nemlig hos os.

Kantinen er forsat åben i hverdagene, hvilket der nydes godt af, både hos kolde forældre og børn om vinteren samt om sommeren, når tørsten melder sig efter en ridetur i varmen!

- Men vi ved, at både Louise og Dorthe bliver glade, hvis der dukker flere nye ansigter op, som gerne vil hjælpe os med, at kantinen kan forsætte med at være åben i hverdagene, så hold jer ikke tilbage!
- Og en STOR tak til alle jer, som allerede bruger jeres hverdags aftner på at holde kantinen åben ☺

2014 blev også året, hvor rideklubbens støtteforening var behjælpelig med at få en gammel tradition på gled igen, og det vil vi i rideklubben gerne sige mange tak for, at I gav os mulighed for at afholde en hjælperfest, som gav stor succes. Den var for en kortere periode med til at forbedre stemningen i klubben til at være mere positiv.

Sidst men ikke mindst sluttede vi året af med et virkelig godt julestævne, hvor børn og voksne i alle aldre, størrelse og udklædninger var mødt op. Det var en halv lang dag for alle, og ikke mindst vores trofaste og dygtige dommer Brian, som kom på lidt af en prøve, da han skulle dømme MB klasserne, jeg vil i samme omgang også meget gerne give en STOR tak til både Brian og ikke mindst alle de skønne hjælpere for at lægge så stor en indsats hos os i AAHR, når vi holder stævner for de helt "små", og vi glæder os med et ønske om et lige så godt samarbejde i 2015!

Som noget nyt prøvede vi at sammen lægge en "mini" julefrokost efter julestævnet endte, hvilket også gav succes, og sikkert også vil være på tegnebrættet til 2015.

- Endnu engang en STOR tak til alle de frivillige, det er stadig jer som holder klubben sammen og oppe i modvind **husk** på det ☺